



BANNEUX

Dat de vreugde van het geloof de tegenslagen
in het leven overwint

De jaarlijkse voettocht naar Banneux vertrekt op zondag 24 december 2017

0 km	Valkenburg	8.30 uur:	H. Mis in de H.H. Nicolaas en Barbara kerk
0 km	Valkenburg	9.00 uur:	Reiszegen en vertrek vanuit de kerk
3 km	Sibbe	9.45 uur:	Kruispunt Groenstraat / Kruisstraat
6 km	Margraten	10.15 uur:	Rijksweg
10 km	Reijmerstok	11.00 uur:	Provinciale weg
13 km	Hoogcruts	11.30 uur:	Kruispunt (bushalte)
16 km	De Plank	12.00 uur:	Grensovergang
22 km	Aubel	13.30 uur:	Markt
30 km	Charneux	15.00 uur:	Centrum
33 km	Battice	16.00 uur:	Markt
45 km	Pepinster	18.30 uur:	Spoorbrug
48 km	Tancrémont	19.15 uur:	Sanctuaire
51 km	Banneux	20.00 uur:	Aankomst

De plechtige Kerstnachtviering vindt plaats om - **21.00 uur** - in de
Boodschapskapel gelegen aan de Esplanade

- doelmatige reflecterende kleding en schoeisel zijn vereist
- deelname aan de voettocht is op eigen risico
- in verband met het lopen in het donker is een zaklamp aanbevolen
- direct na de Kerstnachtviering vertrekken, om ongeveer 22.30 uur, bussen terug richting Valkenburg en Maastricht.

Reserveren voor de bus is noodzakelijk. Om zeker te zijn van een plaats in de bus dient men zich uiterlijk zondag 17 december 2017 aan te melden.

Voor alle inlichtingen, reservering voor de bus en contactpersoon tijdens de tocht:
Mw. R. Spits-Vossen, Stiena Ruypers Park 4, 6301 LC Valkenburg, tel. 043-6015447